

1 Kærlighedsstien

Kærlighedsstien var i gamle dage en marksti, der førte fra Studsgade forbi nogle af byens daværende haver og videre til Knudrisbakke. Hvor Molsgade blev anlagt omkring år 1900 var stien før det i forbindelse med byporten i Mejlgade.



2 Agnete og Havmanden

"Han stopped' hendes Øren, han stopped' hendes mund, saa førte han hende til Havsens Bund." Sådan lyder det i folkevisen om det kærlighedsforhold, Agnete indleder med Havmanden. På havets bund får de børn sammen, inden hun forlader dem alle.



3 Den Svangre i Rådhusparken

Statuen er udført i 1914-1918, hvilket er i samme periode som 1. Verdenskrig rasede. Svangerskabet er som ofte et resultat af to menneskers kærlighed, men måske kunne Den Svangre også minde folk om, at der var et liv, der ventede efter den svære tid.



4 Musikhusparken

Denne lille grønne plet foran musikhuset inviterer til rolige hyggestunder, så sæt jer på en af bænke og lyt til det klukkende vand. Tidligere var her muligvis knap så hyggeligt, fordi militæret holdt til her på området indtil 1969.



5 Elskovskampen i Mølleparken

Statuen hedder Elskovskampen og er fra de tidlige 1930'ere. 1930'erne var en tid, hvor mørke skyer trak sammen over Europa, og årtiet ledte frem mod 2. Verdenskrig. I denne tid havde man måske netop behov for at blive mindet om kærligheden.



6 Møllestien

Her er byens måske mest romantiske gade. Toppede brosten og huse med et par hundrede år på bagen. Her kan man gå i fred hånd i hånd og nyde den fortættede stemning, men før 1960'erne var gaden blandt andet kendt for sine frække damer.



7 Vestergade

Hvilket Aarhus-band synger om en kommis, der kysser sin kæreste fra skolen i solen foran en købmandsbutik med ophørsudsalg? Bandet slingrede i øvrigt ned af Vestergade her i Aarhus i starten af 1980'erne.



8 Nygade

Før saneringen af Nygade i 1960'erne kunne man her opleve smugkroer og bordelvirksomhed. Her kunne man komme i selskab med Sorte Grete, Hønen eller Loppe-Gudda. Man kunne også møde Peter Langkniv eller Gangstøjlen, der stjal tegnebøger med tænderne.



9 Elvirasminde

Fra 1866 og 100 år frem var Chokoladefabrikken en af de store industrivirksomheder i Århus. Her produceredes blandt andet slik og søde sager. I 1875 navngav den daværende virksomhedsejer fabrikken efter sin kone, så den fik navnet Elvirasminde.



10 Paradisgade

Gaden blev anlagt i 1860'erne, og er i dag kendt for sin biograf Øst for Paradis. Øst for Paradis har en nabo, der har et noget andet filmudbud, og denne noget mindre biograf kendes i folkemunde som Vest for Paradis.



11 Immervad

Hvilken Aarhus-sanger kyssede hende kun på hendes kind, så han bagefter stod udenfor og bankede på?



12 Foran Domkirken

Når bryllupsklokkerne bimler, er det oftest fordi to mennesker elsker hinanden, men kærligheden kan være mere kompliceret end som så. Hvilket Aarhus-band synger: ”Men flot så det ud da de strøg op ad kirkegulvet sammen hun sagde ja og han sagde amen”?



13 Hotel Royal

Trænger I til hvile ovenpå dagens date, så kan I leje jer et værelse på Hotel Royal. Her har været hotel siden 1838, og I kan være heldige at få et værelse som tidligere har været beboet af for eksempel H.C. Andersen, Louis Armstrong eller Madonna.



14 Mathilde Fibigers Have

Den lille plads, der er opkaldt efter 1800tals kvindesagsforkæmperen Mathilde Fibiger, er et lille åndehul midt i det centrale Århus. Fra bygningen af det gamle rådhus, kvindemuseets bygning, i 1857 og frem til 1987 hed haven Rådhusstræde.



15 Fotorama

Fra 1906-1954 lå biografen Fotorama i Århus Teater. I 1931 viste man filmen ”Aldrig mere Kærlighed” med tidens store stjerner. ”Flirte-regimentet” stod som afsender af avisannoncen – og af annoncen fremgik det også, at filmen var forbudt for børn.



16 Studsgade

I de gamle, små aarhusgader skulle man for 40 år siden ikke ses, hvis man var en pæn pige eller en nydelig ung mand. I disse gader kunne man købe – måske ikke kærlighed – men i hvert fald andre ydelser.



17 Sct. Oluf Kirkegård

På Sct. Oluf Kirkegård kan I få et hvil på en af bænke og nyde udsigten over bugten. Kirkegården blev sidst brugt for 200 år siden, så I får nok ikke problemer med, at pandeskaller og knogler kommer op af jorden. Det døjede man med i 1800-tallet.

